

Utrecht, 5 april 2024

Aan de priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

Hiermee bericht ik u dat op 2 april 2024 in Fraterhuis St. Jozef te De Bilt in de Heer is
overleden de zeereerwaarde heer

Cornelis Johannes van Zanten
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Kockengen op 24 mei 1928. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 was hij achtereenvolgens kapelaan te Blauwhuis, Zeddam, Vinkeveen, Apeldoorn (H. Victor) en Arnhem (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen). Met ingang van 19 augustus 1966 werd hij benoemd als moderator en godsdienstleraar aan de rooms-katholieke LTS te Arnhem en met ingang van 2 mei 1969 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Willibrordparochie te Olburgen. Per 1 augustus 1973 werd hij benoemd tot moderator en godsdienstleraar aan de Titus Brandsma Mavo te Arnhem-Zuid. Met ingang van 1 september 1977 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de parochie H. Johannes de Doper te Keijenburg. Van 15 februari 1987 tot 1 maart 1990 was hij tevens pastoor van de H. Willibrord-parochie te Vierakker. Met ingang van 1 september 1990 werd hij tevens benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Willibrord-parochie te Steenderen. Op 1 juni 1993 ging hij met emeritaat.

Cees van Zanten komt uit een gezin van twaalf kinderen. Hijzelf is de tweede. De pastoor in Kockengen vroeg aan zijn moeder: "Die jongen kan wel leren, kan hij geen priester worden?" En zo geschiedde. Hij voelde zich thuis in het basispastoraat. Toen hij bij een nieuwe benoeming moeite had om Arnhem te verlaten, kreeg hij te horen: "Word dan maar moderator op de middelbare scholen aldaar." Dat was een uitdaging en een beproeving. Gelukkig kon hij later weer terugkeren in het basispastoraat. Hij werd de bekwame zielenherder van Keijenburg. Een verstandige pastoor met een open vizier die met de tijd meeging. Vele jaren mocht hij het leven delen met Don Graafsma, zijn huisgenote. Toen zij in 2007 kwam te overlijden, vond Cees vertroosting in de blijvende liefde van de Herder. "Ook al moet ik het duister in van de dood ... ik ben niet bang. U bent toch bij me." (psalm 23). Cees mijmerde dikwijls hoe groot toch eigenlijk de liefde van Jezus is. Hoe Jezus ruimte geeft en vergeeft. Zo barmhartig. Nog voordat wij zonden en fouten begaan hebben. Zijn meditatie's en bidden waren vervuld van Jezus' woorden bij zijn Hemelvaart "Ik ben met u, altijd, eeuwig, tot in lengte van dagen." Deze laatste woorden wil Cees graag aan ons doorgeven.

Correspondentieadres: Fam. Van Zanten, T.a.v. J. van Oostveen
Livarstraat 45, 3573 SB Utrecht

De Eucharistie ten uitvaart zal worden gevierd op woensdag 10 april 2024 om 14.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk, Kerkstraat 7 te Keijenburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.



+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht