

Begin van het jaar zijn we met 4 personen nieuw gestart in de plaats Zevenaar. Drie van de vier zijn geen belijdend katholiek meer. Ze zijn katholiek in naam. Wel hebben ze een grote maatschappelijke betrokkenheid

We zijn begin van het jaar met ons vieren bij elkaar gekomen en hebben de volgende afspraken gemaakt:

- We werken in tweetallen
- We zijn praktisch in de afhandeling, geen onnodige overleggen en we geven elkaar de ruimte
- We proberen zoveel mogelijk op huisbezoek te gaan, zodat we situatie duidelijk krijgen. Voor speciale gevallen houden we een mevrouw in reserve. Mevrouw die 50 kilo is afgevallen
- We streven naar hele snelle oplossingen
- We willen meer naamsbekendheid, artikelen in de krant, benaderen instanties, mantelzorgmiddag, mond tot mondreclame, folders caritas

We vinden we het belangrijk dat we mensen ook door kunnen verwijzen naar instanties die ook hulp kunnen bieden, of die mee kunnen helpen de situatie weer op de rit te krijgen. Leergeld, noodhulp, voedselbank, kledingbank, kerk van nu, formulieren brigade, financieel spreekuur, sociaal raadlieden etc.

De aanvragen komen inmiddels vanuit verschillende hoeken:

- Personen zelf, burens, vrienden, familie
- Sociale dienst
- Bewindvoering
- Schuldhulpverlening
- Formulieren brigade
- Juridisch adviseurs
- Dagbesteding
- Coaches, financieel, leger des heils

We hebben in 2023 ruim 30 gevallen mogen en kunnen helpen.

Wat opvalt is dat het niet de ouderen zijn die hulp nodig hebben. De schrijnendste gevallen zijn vaak alleenstaande moeders met kinderen.

Wat hebben we zoal verstrekt:

- Elektrische fietsen
- Gewone fietsen
- Vloerbedekking slaapkamer
- Wasmachines
- Telefoons
- Grafrechten kind
- Stofzuiger
- Koelkast
- Vaatwasser
- Bedden voor kind en volwassene
- Gasfornuis
- reiskosten artsenbezoek

Verder hebben we 30 jumbobonnen verstrekt aan mensen om eens iets extra's te kunnen doen in hun moeilijke bestaan.

Enkele in het oog springende zaken/conclusies

- Huisbezoek en doorvragen levert soms onverwachte resultaten:
Bijvoorbeeld Moeder van twee kinderen, man weg met al het geld, een bril verstrekt, doorverwezen naar financieel spreekuur. We kwamen voor vloerbedekking op de kinderkamer. Blindengeleider hond
- Oude dame, man overleden, schulden en kapotte spullen, binnen uur wasmachine, magnetron en tv geregeld
- Moeder waar het kind van 3 nog bij haar sliep, dag erna bed met toebehoren gehaald. Ook dit was niet de eerste intentie
- Vanwege kanker diverse keren opgenomen moeder, zij ernstig ziek, man ontslagen en kinderen met veel problemen geholpen met wasmachine dezelfde dag
- Dame die heel veel was afgefallen en geen geld had voor ondergoed, niet bij kledingbank, bonnen voor ondergoed verstrekt
- Meisje, uit huis geplaatst, samenwonen mislukt en gaat nu begeleid wonen in studio, geholpen met aanschaf spullen
- Oudere dame die sinds het overlijden van haar man steeds geld tekort kwam, kon eigenlijk niet. Jumbobonnen en doorgezet naar formulierenbrigade

- Los daarvan. Voor sommige oplossingen zoeken we cofinanciering. Soms lukt dat, soms niet
- Soms bieden met financiële bijstand een persoon of een gezin een steuntje in de rug, zodat ze een nieuwe start kunnen maken
- Soms gaan mensen gebukt onder hoge schulden. Daar kunnen we weinig hulp bieden. Ons budget is te klein. Soms helpt het om met de schuldeiser te gaan praten. Huurschuld te lang en te hoog laten oplopen