

2019
Nieuwjaarsdag Vredeswandeling
Apeldoorn



Loop je mee?

op 1 januari 2019 om 17:00 uur
op het Kerkplein

Wegen van vrede

Wij starten op 1 januari 2019 om 17:00 uur op het Kerkplein, Hoofdstraat 18.

Vervolgens lopen wij langs het monument Kamp Rees op het Marktpllein, langs de Synagoge, de Eyup Sultan Moskee en via De Kus naar de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat. We sluiten af bij de Onze Lieve Vrouwekerk met sprekers, muziek en een vredesfeest. De Stemcaravaan loopt mee en zal op een aantal plaatsen vredesliederen zingen en aan het slot zingen wij elkaar de vrede toe. Dr. Jan Terlouw zal aan het slot van de wandeling spreken over saamhorigheid en vrede.

Loop mee op nieuwjaarsdag en
laat zien dat je staat voor vrede in de wereld.

georganiseerd door



Nieujaarsdag Vredeswandeling 2019

Het doel van de vredeswandeling is het nieuwe jaar te beginnen met een roep om vrede.

Ter gelegenheid van de **Werelddag van de Vrede** op 1 januari 2019 houdt de Gemeenschap van Sant'Egidio, samen met andere verenigingen, bewegingen en gemeenschappen fakkeltocht- en voor de vrede. Zij wil zo haar zorg laten zien voor de wereld die nog steeds zo verdeeld is en wordt geteisterd door oorlogen, onrecht, armoede en geweld.

In meer dan 150 steden in de wereld organiseert de gemeenschap van Sant'Egidio solidariteitsmarsen. Er zijn onder meer marsen in Rome, Milaan, Napels, Palermo, Parijs, Antwerpen, Madrid, Barcelona, Lissabon, Quebec, Buenos Aires en in Burkina Faso, Ivoorkust, Colombia, Hongarije, Oekraïne, Congo, Guinee Conakry. Hierbij lopen mensen met fakkels door de straten en dragen borden met namen van landen waar strijd, oorlog en geweld heerst en borden met vrede in vele talen.

Vrede begint in het hart van elke mens

De gemeenschap van Sant'Egidio wijst er op dat vrede begint in het hart van iedere mens.

Samen kunnen mensen van goede wil, van welke overtuiging of origine dan ook, de haat en de angst voor de andere overwinnen. In Apeldoorn hebben wij 1 januari 2015 de eerste vredeswandeling gehouden. Ook op Nieujaarsdag 2019 beginnen wij een Vredeswandeling.

Wij mogen samen met het licht van de fakkels de vrede uitdragen met vertegenwoordigers van vele tradities en zo laten zien dat het kan.

Wij nodigen jullie uit om deel te nemen.

Loop mee op nieuwjaarsdag en laat zien dat je staat voor vrede in de wereld. Sluit je aan bij de duizenden deelnemers uit allerlei landen die net als jij willen gaan voor een wereld zonder onrecht en oorlog!

**Duisternis kan geen duisternis uitdrijven; dat kan alleen licht.
Haat kan geen haat uitdrijven; dat kan alleen liefde.
Haat leidt tot veel meer haat, geweld tot veel meer geweld
en hardheid tot veel meer hardheid.**

Martin Luther King



2019
Nieujaarsdag
Vredeswandeling
Apeldoorn
Loop je mee?
op 1 januari 2019 om
17:00 uur op het Kerkplein