



Utrecht, 19 januari 2011

Aan de priesters, diakens en  
pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 18 januari 2011 te Valburg in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer

**Gerardus Johannes Scholten**  
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

*Hij werd geboren te Weerselo op 5 januari 1920. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1947 werd hij achtereenvolgens kapelaan te Avereest, Bemmel en Silvolde. In februari 1964 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie H. Jacobus te Valburg. Op 5 januari 1995 ging hij met emeritaat.*

Gerrit Scholten was de voorlaatste priester in leven van het wijdingsjaar 1947. Alleen zijn klasgenoot Frans Horsthuis heeft hem overleefd. Gerrit Scholten was een heel eenvoudig, rustig en bescheiden mens, bijna op het verlegene af. Zijn boerenafkomst uit Weerselo, met één broer en drie zussen, maakte hem mede tot een nuchter mens, met twee benen op de grond, vergroeid met geloof, kerk en priesterschap, zoals een herder met zijn schapen. De ontwikkelingen in kerk en maatschappij en het geleidelijk wegvallen van de oude vertrouwde tradities baarden hem zorgen en maakten hem onzeker. Het teruglopend kerkbezoek was een bron van verdriet. De liturgie in de kerk was hem heilig, en daar moest niemand aan sleutelen. Veel kracht haalde hij uit het brevier, dat beduimd en bijna stuk gebeden naast hem op het leestafeltje lag. In de kleine plattelandsparochie van Valburg voelde hij zich thuis. Hij was een goede priester en pastoor; hij kende de mensen en de mensen kenden hem. Na zijn emeritaat in 1995 wilde hij de pastorie niet verlaten, omdat hij toch geen opvolger had en het liefst tussen de mensen wilde blijven wonen. Daar-voelde hij zich veilig. De mensen waren blij met hun "oude pastoor" op de pastorie, zochten hem graag op en zorgden goed voor hem. Met zijn gevoel voor humor wist hij de ernst van het leven te relativieren. De dood in 2003 van zijn trouwe huisgenote Marie Barkel en zijn toenemende doofheid trokken een zware wissel op het geluk van zijn oude dag. Tijdens het ontvangen van de ziekenzalving zong hij vurig mee met de woorden van de Heer: *In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum*. De volgende dag stierf hij vol overgave. Dat Gerrit Scholten moge rusten in Gods vrede, voor altijd.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 21 januari 2011 om 19.30 uur in de Jacobus de Meerdere-kerk te Valburg.

De Eucharistie ten Uitvaart wordt gevierd op zaterdag 22 januari 2011 om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna bijzetting in het priestergraf op het parochiële kerkhof volgt.

Correspondentieadres: Dorpsstraat 7, 6675 BB Valburg

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en dierbaren.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ Mgr. dr. W.J. Eijk  
Aartsbisschop van Utrecht