



**Een groet van de aartsbisschop
voor de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduüm 2011**

Utrecht, Witte Donderdag 2011

Aan alle parochianen in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters in Christus,

Wij vieren de drie heilige dagen van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Wij staan uitdrukkelijk stil bij de kernelementen van ons geloof: dat onze Heer Jezus voor ons Zijn leven heeft gegeven tot op het kruis; dat Hij niet in de dood gebleven is maar daaruit is opgestaan, als eerste van ons allen; dat Hij de levende Heer is, die altijd bij ons is, vooral als wij de Eucharistie vieren, waarin Hij ons sterkt met Zijn Woord en wij Hem persoonlijk ontvangen onder de gedaanten van brood en wijn.

Dat de Heer bij ons is en dat wij met Hem verbonden zijn – ieder van ons persoonlijk en tezamen als zijn Kerk – dat vieren wij in de sacramenten. De heilige Oliën die gebruikt worden bij de viering van een aantal sacramenten worden daarom in elk bisdom door de bisschop gezegend en gewijd vlak voordat wij de drie heilige dagen van ons geloof binnengaan. De sacramenten, die ons met Christus verbinden, zijn immers de vrucht van Zijn lijden, sterven en verrijzen.

Het is voor mij als bisschop elk jaar een reden tot grote dankbaarheid dat ik tijdens de Chrismamis in aanwezigheid van een groot aantal mensen uit alle parochies van ons aartsbisdom de oliën mag zegenen of wijden die in onze kerken en kapellen gebruikt worden voor de viering van de sacramenten.

De H. Olie die het meest gebruikt wordt is het Chrisma, met name bij de vieringen van het Doopsel en het Vormsel. Het Chrisma zal ook gebruikt worden komende 14 mei wanneer Karel Donders, op dit moment werkzaam als diaken in Eibergen, tot priester wordt gewijd voor ons bisdom.

De H. Olie die het minst bekend is, is de Olie van de geloofsleerlingen; dat is de olie waarmee volwassenen worden gezalfd die zich voorbereiden op hun Doopsel. Bij deze zalving vraagt de priester dat God aan de geloofsleerlingen wijsheid en kracht schenkt, dieper inzicht verleent in de Blijde Boodschap van Jezus, de Gezalfde bij uitstek, en de moed om tot een waarachtig christelijk leven te komen. Wij zijn dankbaar dat er in ons bisdom elk jaar tussen de 150 en 200 volwassenen zijn die zich door Doopsel en Vormsel laten opnemen in de Kerk.

De H. Olie voor de zieken is de olie die niet alleen in onze kerken en kapellen gebruikt wordt, maar zeker ook bij onze mensen thuis en in de zieken- of verpleeghuizen, wanneer de priester de zieke zalft en bidt om genezing en kracht naar geest en lichaam. Vele intense momenten in het leven van onze zieken, hun familie en vrienden zijn met de ziekenzalving verbonden.

Van harte hoop ik dat de sacramenten in onze parochies de komende maanden met veel vreugde, dankbaarheid en in onderlinge eenheid gevierd mogen worden en dat daardoor ons geloof en onze verbondenheid met Jezus toenemen.

Ieder van ons heeft het nodig – persoonlijk en als Kerk tezamen – dat wij in ons leven en in ons geloof worden gesterkt en bemoedigd. Hierbij denk ik niet alleen aan de christenen in ons land, maar zeker ook aan de christenen in andere landen die worden achtergesteld, vervolgd, gemarteld of gedood omwille van hun geloof in Christus en hun verbondenheid met de Kerk. Er zijn velen op onze wereld die niet met dezelfde vrijheid als wij hebben hun geloof en Kerk-zijn kunnen belijden en vieren. In ons midden van zijn er heel wat zusters en broeders die omwille van Christus hun land hebben moeten ontvluchten. Graag nodig ik u uit om hen vaak in uw gebeden te gedenken.

De Heilige Oliën zijn inmiddels vanuit de Chrismamis door de afgevaardigden uit uw parochies meegenomen en naar u toegebracht. Dankbaar ben ik voor de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en vrijwilligers die juist deze dagen van hun geloof getuigen door hun grote inzet voor de mooie en plechtige vieringen van het Paastriduüm. Van harte wens ik dat de verrezen Heer deze dagen en de komende Paastijd ons hart mag vervullen met moed, kracht en vreugde.

Met hartelijke groet,

+ Mgr. dr. W.J. Eijk
Aartsbisschop van Utrecht