



Een groet van de aartsbisschop voor de parochies in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduüm 2010

Utrecht, Witte Donderdag 2010

Aan alle parochianen in het Aartsbisdom Utrecht

Zusters en broeders in Christus,

U bent samengekomen voor het begin van de drie heilige dagen waarop we het lijden, het sterven en het verrijzen van onze Heer Jezus Christus gedenken en vieren. Hartelijk wil ik u allen groeten aan het begin van dit Paastriduüm. Dat doe ik vanuit de Chrismamis in Apeldoorn, waar ik de heilige Oliën heb gewijd en gezegend voor de viering van de sacramenten.

In het bijzonder groet ik allen die in uw geloofsgemeenschap zullen worden gezalfd met het nieuwe Chrisma: de dopelingen en de vormelingen. Ik hoop en bid dat de zalving met Gods Geest u allen in staat mag stellen om uit te groeien tot gelovige en oprechte christenen.

Met het nieuwe Chrisma zullen op 29 mei aanstaande ook twee priesterstudenten van ons Aartsbisdom worden gezalfd tijdens hun priesterwijding in Utrecht.

Eveneens een bijzondere groet aan allen die gezalfd zullen worden met de nieuwe olie van de geloofsleerlingen, bij de voorbereiding op hun opname in de Kerk van Christus. Ik hoop en bid van harte dat de zalving voor de geloofsleerlingen u kracht mag geven op de weg die de Heer met u gaat.

In het bijzonder groet ik ook allen die met de nieuwe ziekenolie zullen worden gezalfd. Dat u kracht en verlichting zult ervaren door het sacrament van de ziekenzalving. Tevens groet ik u allen die lijden naar lichaam of geest en u die onze zieken nabij bent, die hen verzorgt of verpleegt. In mijn gebeden denk ik aan u.

Mijn grote waardering spreek ik uit voor allen die hun beste krachten geven voor de zegenrijke vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen in onze parochies, alsook in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen: de priesters, de diakens, de pastoraal werkers en pastoraal werksters en de vrijwilligers.

Het moet gezegd dat het klimaat waarin wij dit jaar Pasen gaan vieren anders is dan andere jaren. De wijze waarop de Katholieke Kerk in de laatste weken in het nieuws komt, raakt ons allen ongetwijfeld heel diep. Velen – de leden van de pastorale teams, andere werkers in het pastoraat, vrijwilligers en andere parochianen alsook de leden van de bisdomstaf – worden erop aangesproken. Mensen laten ons weten dat zij het in deze tijd moeilijk vinden om hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden uit te leggen waarom zij zo aan de Kerk gehecht zijn, aan hun parochie. Met name alles wat in het nieuws komt rond het seksueel misbruik dat in katholieke instellingen door priesters en religieuzen heeft plaatsgevonden, doet ons beschaamd staan. Het wekt onze gevoelens van verdriet, onmacht en boosheid. Het raakt ons allen diep dat kinderen en jongeren destijds naar lichaam en geest ernstig beschadigd zijn door het misbruik dat hen is aangedaan door mensen van de Kerk, aan wie zij en hun ouders hun vertrouwen hadden geschonken. Zoals bekend hebben de Nederlandse bisschoppen en religieuzen hiervoor inmiddels hun diep gevoelde medeleven en excuses aangeboden.

In de afgelopen weken zijn bij de Landelijke Instelling Hulp & Recht na seksueel misbruik in pastorale relaties talrijke meldingen van seksueel misbruik binnengekomen. Duidelijk is dat bij slachtoffers grote behoefte bestaat om hierover gehoord te worden en zo erkenning te vinden. Ook het Aartsbisdom Utrecht heeft hierin een pastorale verantwoordelijkheid en om deze waar te maken heb ik met de bisdomstaf de nodige voorzieningen getroffen.

Er is door de bisdomstaf inmiddels een groep geformeerd van leden van pastorale teams uit ons aartsbisdom die bereid en in staat zijn om pastorale gesprekken te voeren met slachtoffers van seksueel misbruik door priesters of andere medewerkers in het pastoraat van het aartsbisdom. Via een centraal landelijk meldpunt zullen slachtoffers van seksueel misbruik, die prijs stellen op pastorale bijstand, zich kunnen aanmelden voor pastorale begeleiding. Deze wordt aangeboden door het betrokken bisdom of de betrokken orde of congregatie. Ik ben dankbaar voor de bereidwilligheid waarmee genoemde leden van pastorale teams hun medewerking hebben toegezegd bij deze zo noodzakelijke pastorale hulpverlening namens het aartsbisdom.

Als Kerk is er veel wat onze aandacht vraagt. Van pastorale teams wordt er veel gevraagd alsook van vrijwilligers. Met de andere leden van de bisdomstaf hoop ik van harte dat ieder zijn of haar geloof en inzet – ook in deze moeilijke tijd – met vreugde en toewijding zal kunnen beleven en geven en wij zijn dankbaar voor alles wat onze priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers en pastoraal werksters, bestuurders en andere vrijwilligers geven aan goeds en inzet. Dat is veel en dat is bemoedigend.

Laten wij bij alles wat ons bezwaart ook niet vergeten hoeveel goeds ons geloof en onze Kerk hebben gebracht en nog altijd brengen. Het zijn deze dagen gitzwarte bladzijden die in het nieuws zijn gekomen en die zeker erkend moeten worden. Daar moet nu primair onze aandacht naar uitgaan. Maar ook het andere mag erkend worden: de zegeningen die er zijn geweest en zijn voor Kerk en samenleving, niet in de laatste plaats dankzij het grootste deel van onze priesters en religieuzen.

De Kerk heeft een goddelijke en een menselijke kant. Wij mensen kunnen lelijk falen. In de Chrismamis zijn de Oliën gewijd die in het volgende jaar bij de bediening van een aantal sacramenten in ons aartsbisdom zullen worden gebruikt. De zalving met olie staat voor de overdracht van de kracht van de Heilige Geest. Laat het voor ons een bemoediging zijn te beseffen dat de Heilige Geest in onze Kerk aanwezig is en blijft ondanks ons falen. Als wij ons vertrouwen stellen op de leiding van de Heilige Geest en wij van onze menselijke kant bereid zijn om eerlijk schuld te erkennen en maatregelen te nemen om naar vermogen onrecht te herstellen en in de toekomst te voorkomen, kan de moeilijke periode die we doormaken ook een periode van uitzuivering zijn.

Pasen is het feest van wedergeboorte in Christus. Dat betekent afstand doen van zonde en dood. Wat er in ons leven en in de Kerk aan zondigheid is, moet eerlijk onder ogen worden gezien en worden beleden. Dat zal een weg zijn naar wedergeboorte, naar nieuw leven in Christus, waarvan de viering van de sacramenten de bron is.

Voor de viering van de sacramenten in uw geloofsgemeenschap draag ik bij dezen de heilige Oliën over. Ik spreek de hoop uit dat iedereen Pasen met vreugde zal kunnen vieren, als feest van onze hernieuwing in Jezus Christus de verrezen Heer. Dat dit voor iedereen genezend en hoopgevend mag zijn.

Van harte wens ik u, mede namens de andere leden van de bisdomstaf, veel devotie en een gezegende opgang naar Pasen!

+ Mgr. dr. W.J. Eijk
Aartsbisschop van Utrecht