

Gebed bij gelegenheid van het 60-jarig priesterjubileum van Paus Benedictus XVI

Het onderstaande gebed is in het Aartsbisdom Utrecht verspreid om te worden gebeden in de maand juni van het jaar 2011, vanwege het 60-jarig priesterjubileum van Paus Benedictus XVI op 29 juni, het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus. Het is in eerste instantie bedoeld om tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament van de Eucharistie te worden gebeden, maar dat kan ook op andere momenten; aan het einde van een Eucharistieviering, een andere liturgische viering of tijdens een persoonlijk gebedsmoment.

Heer Jezus Christus,
U die ons Brood des Levens bent,
ons Voedsel voor tijd en eeuwigheid,
evenals de apostelen na Uw verrijzenis aanbidden wij U,
U die werkelijk onder ons aanwezig bent,
in het bijzonder door het Heilig Sacrament van de Eucharistie.

Wij danken U dat U Uw Kerk beschermt en leidt door de tijden.
In Zijn zorg voor de Kerk heeft Uw Geest onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI aangewezen om de opvolger van Petrus te zijn, de eerste onder de apostelen.
Met onze paus danken wij U deze maand voor zijn 60-jarig priesterjubileum.
Wij bidden U, dat zijn inzet voor U en Uw Kerk rijke vruchten mag dragen,
vruchten van geloof, hoop en liefde die blijvend zijn.
Blijf hem bijstaan met Uw wijsheid, kracht en liefde;
dat hij met vertrouwen en vreugde ons mag voorgaan op de weg naar U toe.

Wij bidden U voor heel Uw Kerk;
dat alle gedoopten leven vanuit Uw Evangelie
en tot zegen zijn voor allen op deze aarde.
Voor alle priesters bidden wij;
dat zij als Uw bijzondere vrienden met toewijding herders voor Uw volk zijn,
oprecht en dienstbaar
en zo dat zij velen mogen brengen tot U.
Voor roepingen tot het priesterschap bidden wij;
dat velen Uw stem verstaan en als heilige en gelukkige priesters
U en Uw Kerk zullen dienen, tot heil en vreugde van velen.
Geef ons de priesters die wij nodig hebben;

Heer Jezus Christus,
met Paus Benedictus bidden wij U
op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk,
van de Heilige Jozef, beschermer van de Kerk,
en van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, bloedgetuigen en fundamenten van de Kerk:
blijf ons nabij, geheel Uw Kerk en ieder van ons persoonlijk,
Gij, onze Herder, onze Beschermer, onze Hogepriester, die leeft in eeuwigheid.

Amen.