

Campagne voor het permanent diaconaat van start

De diocesane roepingenraad heeft de afgelopen tijd plannen ontwikkeld om de roeping tot het permanent diaconaat in de parochies van het aartsbisdom breder onder de aandacht te brengen. Het blijkt dat er veel parochies zijn waar de onbezoldigd permanent diaken niet voorkomt en mensen eigenlijk niet weten wat een diaken is. Om meer mannen op het spoor te zetten van het diaconaat is het belangrijk om de diaken eens voor het voetlicht te plaatsen.

De roepingenraad heeft daarom zes diakens gevraagd en gelukkig ook bereid gevonden hieraan mee te werken. Leon Fijen, Hans Nijhuis, Jan van Heugten, Theo ten Bruin, Fokke van Dalen en Fokko de Graaf worden 'ambassadeur' van het diaconaat en zullen in de verschillende parochies van het aartsbisdom aandacht gaan vragen voor het leven als diaken. Dat zullen zij op de eerste plaats doen door in de Eucharistieviering ter plekke diaconale assistentie te verlenen en de homilie te verzorgen. Daarnaast zullen zij op parochieavonden of voorlichtingsbijeenkomsten het diaconaat presenteren en hun eigen enthousiasme voor deze bijzondere roeping op de aanwezigen proberen over te brengen. De diaken zelf is immers de beste en meest sprekende 'reclame' voor het ambt. In deze beginfase zullen zij nadenken over de manier waarop ze dit het beste kunnen doen. Ook zullen de pastorale teams informatie over deze campagne ontvangen met de vraag eraan mee te werken.

Schenken met belastingvoordeel

De Kerk kan niet zonder priesters. Maar de opleiding en vorming tot het priesterschap zijn kostbaar. Onze seminaristen komen niet in aanmerking voor studiefinanciering, dus draagt het aartsbisdom alle kosten. Een priesterstudent 'kost' het aartsbisdom dan ook gemiddeld € 30.000,- per jaar. Denkt u hierbij aan huisvesting, kosten voor onderwijs en vorming en natuurlijk de noodzakelijke begeleiding vanuit het aartsbisdom. Dat is de reden waarom we soms de vrijheid nemen u een extra brief met acceptgiro mee te sturen. Zo wordt u in de gelegenheid gesteld om uw steentje bij te dragen.

Reguliere schenkingen: Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht ('Priesterfonds') beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fonds is dus een door de belastingdienst erkend goed doel. Alle giften aan het fonds zijn daarom onder voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor deze reguliere giften kunt u de acceptgiro gebruiken of het bedrag overmaken op het rekeningnummer.

Bij de installatie van de ambassadeurs in de kapel van het Ariënsinstituut overhandigde rector Kuipers aan elk van hen een schilderij met daarop een mooie afbeelding van de eerste 7 diakens uit de geschiedenis van de Kerk en een gebed dat gebruikt zal worden in de campagne. We wensen de diakens veel succes met de taak die zij op zich genomen hebben.



God,
U wilt zorgen voor herders
en schenkt uw Kerk telkens opnieuw bedienaren
die uw volk leiden op de weg naar U.
Stort uw Heilige Geest uit over ons aartsbisdom
en roep velen om U te volgen in uw liefde voor mensen.
Geef ons diakens,
die in woord en daad getuigen
van uw liefde tot het uiterste toe;
die hun broeders en zusters nabij zijn in uw Naam.
Dat vragen wij U
op voorspraak van de heilige Willibrord,
patroon van het Aartsbisdom Utrecht,
op voorspraak ook van Maria,
moeder van de Kerk,
door Christus onze Heer. Amen.

Periodieke giften: U kunt ook periodiek een schenking doen aan het Priesterfonds. Hiervoor geldt geen drempel of maximaal bedrag. Deze periodieke gift dient wel bij een notaris geregeld te worden en dient gedurende vijf jaren een gelijk bedrag te bevatten.
Nalatenschap: U kunt het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht ook opnemen in uw testament. Een testament moet altijd door een notaris worden vastgelegd. Er zijn twee manieren om het Priesterfonds op te nemen in uw testament: een legaat of een erfstelling. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag. Maar ook goederen, inboedel of huis, behoren tot de mogelijkheid. Bij een erfstelling laat u een percentage van uw totaal vermogen na aan het fonds. Vanwege de genoemde ANBI-status is het Priesterfonds vrijgesteld van het betalen van successierechten. Indien u het lastig of bezwaarlijk vindt om zelf bij een notaris regelingen te treffen kan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht u hierin bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met het econoomaat, bereikbaar tijdens kantooruren op tel.: 030 2361575.

Zie ook: www.ariensinstituut.nl/fondspriesteropleiding



Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut Aartsbisdom Utrecht

Nr. 10, september 2012

Contact: Ariënsinstituut
Keistraat 9
3512 HV UTRECHT

Bankrekeningnr. 81.04.96.488
t.n.v. het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht (te Utrecht)

Jaar van het Geloof

Tijdens mijn vakantie bracht ik een bezoek aan de Noord-Italiaanse stad Trento, de plaats waar van 1545 tot en met 1563 het Concilie van Trente plaatsvond. De oude Dom en het nabijgelegen palazzo getuigen nog van deze invloedrijke kerkvergadering. Vier eeuwen later, in 1962, opende paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie om de Kerk 'bij de tijd te brengen' en dichter bij haar apostolische bronnen te brengen. Dit Concilie heeft veel teweeg gebracht in onze Kerk de laatste decennia. Op 11 oktober vieren we de vijftigste verjaardag van het Concilie en daarom heeft paus Benedictus XVI dit jaar uitgeroepen tot het Jaar van het Geloof.

In de Pastorale aanwijzingen voor het Jaar van het Geloof staat: "Het Jaar van het Geloof wil een bijdrage leveren aan een hernieuwde bekering tot de Heer Jezus en aan de herontdekking van het geloof, opdat alle leden van de Kerk geloofwaardige en vreugdevolle getuigen zijn van de verzenen Heer in de wereld van vandaag, in staat de zovele mensen die op zoek zijn 'de poort van het geloof' te wijzen [...] Met zijn liefde trekt Jezus Christus alle mensen van iedere generatie tot zich: in iedere tijd roept Hij de Kerk bijeen en vertrouwt haar de verkondiging van het Evangelie toe met een opdracht die steeds nieuw is. Daarom is ook vandaag een meer overtuigende inzet van de Kerk ten gunste van een nieuwe evangelisatie nodig om de vreugde in het geloof opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in het meedelen van het geloof te hervinden."

De vruchten van het Concilie

Ook het Ariënsinstituut wil het komend seizoen aandacht schenken aan het Jaar van het Geloof.

In de programma's van de Toeiding voor pastoraal werk(st)ers en de Voortgezette Vorming voor beginnende beroepskrachten in de Kerk willen we stilstaan bij de betekenis van het Tweede Vaticaans Concilie voor Kerk en wereld. Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en groot kenner van de documenten van Vaticanum II, zal spreken over de vruchten van het Concilie en de receptie ervan in onze tijd.

Ontmoetingsdag

De Ontmoetingsdag van het Ariënsinstituut, die gehouden wordt op zaterdag 20 oktober (zie de aparte uitnodiging), zal ook geheel in het teken staan van het Jaar van het Geloof. Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zal voorgaan in de viering van de Eucharistie

en samen zullen we ons geloof in God belijden. Later die dag zal de kardinaal in zijn lezing nader stilstaan bij de invloed van het Tweede Vaticaans Concilie op het roepingenpastoraat.

Symposium

Ten slotte zullen we ons aansluiten bij verschillende activiteiten die de kerkprovincie en het aartsbisdom organiseren om het Jaar van het Geloof gestalte te geven, zoals het grote symposium in Utrecht op 12 oktober en de verschillende activiteiten voor jongeren.

Verdieping

Ik spreek de hoop uit dat het komende jaar werkelijk de verdieping brengt die nodig is en dat veel mensen tot hernieuwd geloof zullen komen. Maar ook dat velen de roepstem van de Heer zullen verstaan en de moed hebben Hem te volgen als priester, diaken of religieus. Daarvoor is ons gebed nodig. Hartelijk dank daarvoor.

drs. P. Kuipers
rector Ariënsinstituut



Ariënsweek ter afsluiting van het studiejaar

Van zondag 8 juli t/m vrijdag 13 juli waren de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht samen met rector Kuipers te gast bij de zusters Franciscanessen te Denekamp voor de zogenaamde Ariënsweek. Deze heeft tot doel de band onder de Utrechtse studenten te verstevigen, maar ook om het bisdom beter te leren kennen.

Rector Kuipers had een afwisselend en inspirerend programma opgezet van kennismaking en ontmoeting. Zo stond er op maandag een fietstocht gepland, die langs een aantal van de vele Mariakapelletjes en landkruisen in Twente voerde. Dapper trotseerden allen de Twentse heuvels en konden, eenmaal terug in Denekamp, genieten van een rustige avond.

Alfons Ariëns

Dinsdag ging de groep naar Enschede, in het voetspoor van Alfons Ariëns. Deze naamgever van het Utrechtse instituut was daar van 1886 tot 1901 kapelaan en heeft er naam gemaakt als pionier van de katholieke arbeidersbeweging. Pastoor A. Monninkhof ontving allen hartelijk in de pastorie van de St. Jacobuskerk en liet vol trots zijn woonkamer zien, waar Ariëns zelf tijdens zijn 15 jaar in Enschede ook gewoond heeft. Na een bezichtiging van de nieuwe Jacobuskerk, die overigens jaren na zijn dood pas gebouwd werd, voerde een wandeling ons langs verschillende plekken die belangrijk zijn geweest voor het pastoraat van Ariëns in Enschede.

Woensdag waren we te gast op het priesterseminarie van het bisdom Münster: een dag vol hartelijke ontmoetingen. Er werd een bezoek gebracht aan de Diocesane Bibliotheek, die een grote verzameling oude missalen en ritualen heeft. Enkele studenten lieten het seminarie zien en vertelden hoe zij met 28 studenten leven en studeren. Na de traditionele 'Kaffee mit Kuchen' volgde een stadswandeling. Op het programma stonden o.a. de Friedenssaal in het stadhuis, waar de Westfaalse Vrede werd getekend die in 1648 een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, en het Stadmuseum, waar de geschiedenis en ontwikkeling van Münster heel mooi duidelijk werden gemaakt. 's Avonds werd het studiejaar in Münster afgesloten met een grote viering voor alle theologiestudenten uit de stad. Meer dan 700 jonge mensen waren in de eucharistieviering aanwezig en lieten daarmee zien dat het geloof nog lang niet verdwenen is. Na deze inspirerende viering werd weer koers gezet naar Denekamp.

Klootschieten

Op donderdag ontving pastoor J. Jansen van de St. Pancratiusparochie rector en studenten allerhartelijkst op de pastorie van Tubbergen. Na de traditionele



Twentse Krentenwegge werd de Eucharistie gevierd. 's Middags brachten we een bezoek aan Herinckhave, een traditionele havezathe, en werden we rondgeleid door de heer de huizes. Toen was het tijd voor een sportief element en wat kun je in Twente dan beter doen dan Klootschieten. Pastoor Jansen had een baan geregeld en met een bolderkar vol lekkernijen gingen we op weg.

De laatste dag waren we in Oldenzaal. Na een Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek kregen we een rondleiding door deze eeuwenoude kapittelkerk. Na een korte wandeling door een regenachtig Oldenzaal arriveerden we in museum De Pelgrim. Daar is een bonte, maar indrukwekkende verzameling te zien van devotionalia en andere zaken uit het 'rijke roomse leven'. Verzamelaarster Toos Achterweust, de drijvende kracht achter het museum, nam ons mee in het verleden van onze Kerk en het katholieke leven. De dag werd besloten met een excursie aan de Grolsch brouwerij in Enschede, waar ons enige echte aartsdiocesane bier gebrouwen wordt. Hoewel Alfons Ariëns wellicht wat moeite gehad zou hebben met dit laatste onderdeel, was het een goede afsluiting van de week.

Wilt u niet alleen op de hoogte blijven van het nieuws uit de Roepingenraad, lees dan ook het bisdomblad **Op Tocht**. Dit fullcolour magazine verschijnt 10x per jaar en bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het aartsbisdom.

Voor slechts € 17,95 wordt **Op Tocht** een jaar lang bij u thuisbezorgd; een jaarabonnement via de parochie is nóg goedkoper: € 8,50. Aanmelden: via de webwinkel op www.aartsbisdom.nl / tel.: 030 2361570 / e-mail: ruijter@aartsbisdom.nl

Even voorstellen: Piet Houtman

Vrijdag 31 augustus is het zo ver: dan pak ik mijn koffers en rij vanuit Bilthoven met hoge snelheid naar het zuidwesten. In Hoeven, onder de rook van Breda, ligt het seminarie Bovendonk, dat tenminste de komende zes jaar om het weekend mijn thuis zal zijn. Samen met nog vijf (priester- en diaken-)studenten beginnen wij het nieuwe studiejaar, om opgeleid te worden tot een ambt in Gods kerk. Een mooier vooruitzicht kan ik mij niet wensen en ik popel om te beginnen. En toch, wie mij dit vijf jaar geleden voorspeld zou hebben, zou ik in z'n gezicht uitgelachen hebben.

Geboren in 1982, ben ik opgegroeid in een gereformeerd gezin dat wekelijks trouw naar de kerk ging, en tot aan mijn studietijd heb ik op gereformeerde scholen gezeten. Er was weinig reden om aan te nemen dat ik naar de katholieke Kerk zou overstappen. Dat was toch een volslagen andere wereld, die door ons eerder met wantrouwen dan met genegenheid gemeden werd. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en nadat ik met groeiende interesse en vreugde kennis had gemaakt met het katholieke geloof, ben ik in 2009 toetreden tot de Kerk. Daar is sindsdien mijn geloof en spiritualiteit ontplooid en



gegroeid en nog iedere dag verheug ik mij op de enorme rijkdom aan geschiedenis, cultuur, theologie en filosofie die in het katholicisme te vinden is en waarvan ik slechts een klein deel zal ontdekken, zelfs al zou ik de komende 50 jaar blijven studeren.

Het besef dat katholiek worden zelf niet het einddoel was, kwam pas enige tijd later. God riep mij tot Zijn Kerk, maar waarom deed Hij dat? Die vraag begon ik in gedachten steeds vaker te stellen. Soms was het alsof een deel van mij het antwoord al lang wist, maar dat stopte ik weg. Het duurde nog bijna twee jaar voordat ik al mijn vragen en twijfels opzij durfde te zetten en antwoord aan mijzelf en aan God kon geven: Ja God, als u van mij vraagt de weg van het priesterschap te gaan, dan ga ik. Inmiddels zijn ook alle praktische zaken geregeld, zodat niets mij meer in de weg staat om vrijdag te starten. Ik heb een 32-urige baan bij de politie in Utrecht, die goed te combineren valt met een deeltijdstudie. Zoals gezegd kan ik niet wachten om te beginnen, maar ik besef dat ik het in m'n eentje niet kan. Daarvoor heb ik de steun van God en de gemeenschap nodig. Daarom vraag ik u mij in uw gebeden op te dragen.

Even voorstellen: Jeroen Nagtegaal

Mijn naam is Jeroen Nagtegaal (26). Ik begin dit jaar als priesterstudent voor het aartsbisdom. Hiervoor heb ik in het onderwijs gewerkt. Ik heb met plezier vier jaar lang les gegeven in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Hoewel ik het heel leuk vond (en vind) om leerlingen iets bij te brengen, heb ik toch besloten om mijn priesterroeping te beantwoorden.

Ik ben geboren in 1985, het jaar waarin de paus Nederland bezocht. Na de middelbare school ben ik wiskunde en natuurkunde gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Omdat dit populaire vakken zijn voor bijles ben ik, na mijn studie, bijles en huiswerkbegeleiding gaan geven in deze vakken. Uiteindelijk ben ik zo in het onderwijs terechtgekomen en heb ik met veel plezier voor de klas gestaan.

Hoewel de vakken waarin ik les gaf op het eerste gezicht weinig aanleiding geven om het over het geloof te hebben, heb ik toch met veel van mijn leerlingen over het geloof kunnen spreken. Op verschillende manieren heb ik geprobeerd om de lessen een katholiek tintje te geven. Zo begon ik mijn lessen soms met ver-

halen van heiligen, of met parabels uit de Bijbel. Ook heb ik leerlingen laten rekenen aan de tempel van Salomon (1 Koningen 6,1-37). Met sommige leerlingen heb ik zelfs filosofische discussies en gesprekken mogen voeren over het geloof.

Met name de lessen seksuele voorlichting (onderdeel van de lessen biologie) hebben mij ertoe gezet om in mijn lessen bewust om te gaan met het geloof.

Door mijn leerlingen, maar ook door anderen, heb ik mogen ervaren wat geloven – en dan met name het "tot geloof komen" – doet met mensen. Dit heeft mij doen beseffen dat ik nog veel meer met mijn geloof wil doen, en mijn geloof meer wil delen, dan dat ik tot nu toe deed. Het idee en het verlangen om priester te worden speelden al langer, maar ik heb er nooit gehoor aan gegeven, tot nu.

Tot slot een aantal van mijn persoonlijke voorkeuren: Mijn lievelingskleur is blauw. Het evangelie van Johannes vind ik het mooiste evangelie. Mijn favoriete heilige is de H. Augustinus van Hippo (feestdag 28 augustus). Het mooiste kerklied vind ik 'O hoofd vol bloed en wonden' (en dan met name het laatste couplet).

