

Utrecht, 10 juli 2014

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Wij ontvingen het bericht dat op 7 juli 2014 te Tiel in de Heer is overleden de
eerwaarde heer

Marianus Petrus Boerboom
Diaken van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Druten op 30 maart 1918. Zijn wijding tot permanent diaken vond plaats op 17 oktober 1982. Hij diende de Heer als diaken in de H. Dominicusparochie te Tiel. Op 1 april 1989 ging hij met emeritaat.

Tot permanent diaken gewijd in 1982, behoorde Jan tot de eerste generatie permanente diakens in het Aartsbisdom Utrecht. Reeds vóór zijn diakenwijding was hij actief in de Dominicusparochie te Tiel, onder meer als voorzitter van de parochieraad, lid van het parochiebestuur en begeleider van parochiële vrijwilligers. Jan was een echt familiemens. Het geloof heeft hij zijn hele leven lang beleefd als een pelgrimstocht, als een op weg zijn met de Heer. Hij volgde de ontwikkelingen in Kerk en samenleving op de voet en hechtte aan studieuze verdieping in het geloof. Aan het einde van zijn lange levensweg heeft hij in toenemende mate de kwetsbaarheid en beperkingen van zijn bestaan moeten ondervinden. Dat alles heeft hij zonder klagen in geloof aanvaard en gedragen. Wij mogen dankbaar zijn voor zijn lange en vruchtbare leven in dienstbaarheid.

Onze dank gaat uit naar de medewerk(st)ers van Zorgcentrum Walstede, Sonate afdeling 1 & Duet afdeling 5 te Tiel voor hun liefdevolle verzorging.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen om maandag 14 juli 2014 van 9.30 u. tot 10.30 u. in het rouwcentrum Van Kampen, Kwelkade 47 te Tiel. Aansluitend zal om 11.00 u. een woorddienst ten uitvaart worden gehouden in de St. Dominicuskerk, St. Walburgkerkpad te Tiel, waarna de crematieplechtigheid om 12.30 uur zal plaatsvinden in de kleine aula van het crematorium Rijk van Nijmegen, Schoenaker 12 te Beuningen.

Correspondentieadres: Rusthoeklaan 3, 3741 GT Baarn

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.



+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht