

Tarcisiusdag voor misdienaars



Graag nodigen wij alle **misdienaars en acolieten** van ons bisdom, mét hun begeleiders, weer uit voor de **Tarcisiusdag** in Utrecht op **zaterdag 13 juni**. We hebben een heel nieuw programma voor jullie voorbereid in het hartje van Utrecht. Want Utrecht is niet alleen bisschopsstad maar ook museumstad! Er is dus van alles te ontdekken, te zien en te beleven.

Programma Tarcisiusdag 13 juni 2015 te Utrecht:

- 09.30 uur: Inloop en omkleden St. Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61.
Alle misdienaars en acolieten worden verzocht om hun eigen liturgische kleding mee te nemen.
- 10.30 uur: Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
Hoofdcelebrant: kardinaal Eijk
- 12.00 uur: Lunchpauze: graag zelf een lunchpakket meenemen. Voor drinken wordt gezorgd!
- 13.00 uur: Start middagprogramma op drie locaties (Eén keuzemogelijkheid voor je eigen groep):
1. Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38
'Moord in de middeleeuwen'
Je hulp wordt gevraagd om een 'cold case' uit 1479 op te lossen... aanwijzingen vind je in de stad én in het museum zelf.
 2. Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation (Johan van Olde Barneveltlaan 1)
'De klungelige kruier'
De Oriënt Express gaat bijna vertrekken en de klungelige kruier is belangrijke bagage kwijtgeraakt. Zonder die bagage kan de trein niet vertrekken. In een race tegen de klok speuren we door het museum naar de verloren voorwerpen. Als we alles hebben gevonden, sprinten we naar het station waar de trein staat te wachten en gaan we mee op reis naar... Constantinopel!
 3. Museum Speelklok, Steenweg 6
'Overal zit muziek in'
Klokken en draaiorgels zijn vaak fraaie staaltjes van oude techniek. Mooi om te zien en naar te luisteren. Maar hoe zit dat precies in elkaar? En hoe is het om aan een draaiorgel te draaien... zullen we een wedstrijdje doen wie dat het beste kan?
- 15.00 uur: Inloop achter het huis van de bisschop (ingang naast Mgr. Van de Weteringstraat 9).
Hier staan broodjes en drinken voor je klaar.
- 16.00 uur: Afsluiting in de tuin van de bisschop.

Heb je er zin in? Geef je dan zo snel mogelijk op bij de begeleider van je eigen parochie!

Groepen kunnen worden aangemeld bij Samuel en Amanda: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl / 030 2361570. (Gelieve meteen een voorkeur aan te geven voor het middagprogramma (1, 2 of 3). Hiermee zullen wij zo goed mogelijk rekening houden! De kosten bedragen € 5 p.p.; de parochie/kerklocatie ontvangt na opgave een factuur.)

Tot ziens op jouw Tarcisiusdag!

Vicaris Hans Pauw
Ben Lokate, ceremoniaris

