

Na een intens tevreden leven is,  
gedragen door onze nabijheid, thuis overleden  
de liefde van mijn leven en onze onvoorwaardelijk liefhebbende vader

**Ruud Heesters**  
Rudolphus Adrianus Johannes Hubertus

Breda, 3 november 1963 Dronten, 30 november 2015

*“Ik ben altijd bij je”*

Zijn liefde voor iedereen  
en zijn enthousiasme voor alles wat leven is  
gedenken we dankbaar.

Karin  
Stefan en Mette  
Jolijn

Wij nodigen u van harte uit om met ons afscheid van Ruud te nemen op  
maandag 7 december in de Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2 in Dronten.

De afscheidsdienst begint om 13.00 uur.

Vooraf is er van 11.30 tot 12.30 uur gelegenheid om ons te condoleren.

Na de dienst begraven we Ruud op begraafplaats De Wissel, De Wissel 1 in Dronten.  
Aansluitend komen we bijeen in het uitvaartcentrum.

In de afscheidsdienst wordt een collecte gehouden. De opbrengst hiervan hebben  
we bestemd voor het goede werk van het team geestelijke verzorging van het AMC  
waar Ruud met veel liefde en blijheid deel van uitmaakte.