



*Uw Woord is een lamp voor mijn voeten
een licht op mijn pad.
Psalm 119*

In de namiddag van 30 augustus 2016 is in het ziekenhuis Amphia (Molengracht) op
88 - jarige leeftijd overleden onze dierbare

GERARD CLAASSENS SVD

Cuijk aan de Maas, 02.11.1927

Teteringen, 30.08.2016

Na zijn vormingsjaren in Uden, Veghel en Steyl en later in Helvoirt, wordt Gerard in 1957 in Teteringen tot priester gewijd. Ofschoon lid van een missiecongregatie krijgt hij geen missiebenoeming. Hij krijgt een taak als roepingenpromotor. Als daarvoor het tij keert, wordt hij cursusleider in KdK (Kontakt der Continenten) in Soesterberg. Van 1974 tot 1997 is hij pastor in Odijk, zijn mooiste jaren. Hij staat er dicht bij de mensen, niet enkel in de kerk, maar ook daarbuiten. Hij blijft dan wonen in de bungalow, van waaruit hij in de hele streek zijn pastoraat uitoefent. In 2015 wordt hij ernstig ziek. Drie maal per week ondergaat hij een nierdialyse. Als de situatie verergert, komt hij 9 juli van dat jaar naar Teteringen. Na een kort verblijf in Oranjehave komt hij ten val en breekt zijn heup. Dat betekent voor hem het einde. Een pastor in hart en nieren is van ons heengegaan.

Op dinsdag 6 september om 14.30 uur zullen wij hem de laatste eer bewijzen tijdens de plechtige Eucharistieviering in de kapel van 'Park Zuiderhout', Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof van het missiehuis aldaar. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de kapel van 'Park Zuiderhout'.

Namens de familie:

Elly ten Kate-Janssen
Ridderspoor 11
5432 DT Cuijk

Namens de medebroeders:

Kees Maas SVD
Arnold Janssenlaan 42
4847 DK Teteringen